



Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων

Ι΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Γ΄

Ειδική συνεδρίαση 19^η Νοεμβρίου 2013

Ωρα έναρξης: 9.05 π.μ.

Αρ. 13

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

(Γ. ΟΜΗΡΟΥ)

Κηρύσσω την έναρξη της σημερινής ειδικής συνεδρίας της Βουλής των Αντιπροσώπων. Παρακαλώ το γραμματέα να διαπιστώσει αν υπάρχει απαρτία.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

(Α. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ)

Υπάρχει απαρτία, έντιμε κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως γνωρίζετε, το μοναδικό θέμα της σημερινής ειδικής συνεδρίας της Βουλής είναι η απόδοση της προσήκουσας τιμής στον εκλιπόντα πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας και πρώτο Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων Γλαύκο Κληρίδη.

Κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας,

Κυρία και κύριοι υπουργοί,

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Καθηκόντως συνέρχεται σήμερα η Βουλή των Αντιπροσώπων, για να αποδώσει πρέποντα φόρο τιμής, εκτίμησης και ευγνωμοσύνης σε ένα μεγάλο δημόσιο άνδρα που αφιέρωσε τη ζωή του στην υπηρεσία της πατρίδας και του λαού, στο Γλαύκο Κληρίδη, που εγκατέλειψε τα γήινα την περασμένη Παρασκευή ύστερα από μακρά διακονία στο δημόσιο βίο. Εκφράζουμε βαθιά θλίψη και οδύνη για τη μεγάλη απώλεια.

Ως πρώτος Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της νεοσύστατης Κυπριακής Δημοκρατίας, ως βουλευτής, υπουργός, αρχηγός πολιτικού κόμματος, διαπραγματευτής και Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας ο Γλαύκος Κληρίδης υπήρξε αναπόσπαστο και πρωταγωνιστικό κομμάτι της πολυκύμαντης νεότερης ιστορίας της Κύπρου.

Ο Γλαύκος Κληρίδης γεννήθηκε στη Λευκωσία στις 24 Απριλίου 1919. Ήταν ο μεγαλύτερος γιος του διαπρεπούς δικηγόρου Γιάννη Κληρίδη. Φοίτησε στο Παγκύπριο Γυμνάσιο. Στη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου στρατεύθηκε στο πλευρό των Συμμάχων και υπηρέτησε στη Βασιλική Πολεμική Αεροπορία της Αγγλίας, αγωνιζόμενος εναντίον του φασισμού και του ναζισμού. Το 1942 το αεροσκάφος του καταρρίφθηκε στη Γερμανία και κρατήθηκε αιχμάλωτος μέχρι το τέλος του πολέμου. Έτυχε ευμενών αναφορών και τιμών για διακεκριμένες υπηρεσίες. Μετά την απελευθέρωσή του σπούδασε νομικά στο King's College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου και το 1948 πήρε τον τίτλο LLB, ενώ το 1951 αναγορεύτηκε Barrister-at-Law στο Gray's Inn. Επί μία σχεδόν δεκαετία (1951-1960) εργάστηκε ως δικηγόρος στην Κύπρο. Κατά τη διάρκεια του απελευθερωτικού αγώνα 1955-1959 υπηρέτησε στην ΕΟΚΑ με το ψευδώνυμο "Υπερείδης". Ως δικηγόρος υπεράσπισε πολλούς αγωνιστές της ΕΟΚΑ που συνελήφθησαν από τους Άγγλους.

Η πολιτική του σταδιοδρομία είναι μακρά. Το 1959 πήρε μέρος στη Διάσκεψη του Λονδίνου και χρημάτισε Υπουργός Δικαιοσύνης στη μεταβατική περίοδο 1959-1960. Την ίδια περίοδο διετέλεσε αρχηγός της ελληνοκυπριακής αντιπροσωπίας στη Μικτή Επιτροπή για το Σύνταγμα. Διετέλεσε βουλευτής του Πατριωτικού Μετώπου στην εκλογική περιφέρεια Λευκωσίας κατά την περίοδο 1960-1969 και του Ενιαίου κατά

την περίοδο 1969-1976. Στις 16 Αυγούστου 1960 εξελέγη Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας και στη θέση αυτή παρέμεινε μέχρι τον Ιούλιο του 1976. Σε πολλές περιπτώσεις εξετέλεσε καθήκοντα Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας ως αναπληρωτής του Προέδρου της Δημοκρατίας Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ κατά τις προσωρινές απουσίες του στο εξωτερικό. Στη Διάσκεψη του Λονδίνου, που συγκλήθηκε τον Ιανουάριο του 1964, ανέλαβε την αρχηγία της ελληνοκυπριακής αντιπροσωπίας. Από το 1968 μέχρι το 1976 διετέλεσε εκπρόσωπος της ελληνοκυπριακής πλευράς στις διαπραγματεύσεις με την τουρκοκυπριακή πλευρά.

Το 1976 ίδρυσε το Δημοκρατικό Συναγερμό, του οποίου διετέλεσε πρόεδρος από το 1976 μέχρι το 1993. Στις βουλευτικές εκλογές του 1981 και του 1985 εξελέγη βουλευτής του Δημοκρατικού Συναγερμού στην εκλογική περιφέρεια Λευκωσίας και στις βουλευτικές του 1991 εξελέγη βουλευτής του συνασπισμού Δημοκρατικού Συναγερμού-Κόμματος Φιλελευθέρων στην εκλογική περιφέρεια Λευκωσίας και παρέμεινε βουλευτής μέχρι την εκλογή του στο αξίωμα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας το 1993, αξίωμα το οποίο κατείχε μέχρι το 2003.

Από την εποχή του απελευθερωτικού αγώνα του 1955-'59, της εγκαθίδρυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας, των δραματικών γεγονότων του 1963-'64, της εθνικής τραγωδίας του 1974, των δύσκολων χρόνων που ακολούθησαν για την ανασυγκρότηση του κυπριακού κράτους, της κυπριακής κοινωνίας και οικονομίας, της πορείας ένταξης της Κύπρου στην ΕΕ, ο Γλαύκος Κληρίδης υπήρξε αδιάλειπτα παρών. Δε φυγάδευσε ποτέ τον εαυτό του από τους αγώνες και τις αγωνίες της πατρίδας και του λαού.

Προσηγής, ανεξίκακος, μεγαλόθυμος, μειλίχιος, πνευματώδης, οξυδερκής, ικανός διαπραγματευτής, διαλεκτικός, οπαδός του ήπιου πολιτικού λόγου, φορέας ήθους, εντιμότητας και ανιδιοτέλειας, ο Γλαύκος Κληρίδης διαμόρφωσε πρότυπο πολιτικού. Ένα πρότυπο το οποίο έχουμε απόλυτη ανάγκη στη σημερινή βαθιά κρίση αξιοπιστίας της πολιτικής, των πολιτικών και του πολιτικού συστήματος.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων, οι συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου, οι αίθουσες των δικαστηρίων, τα πολιτικά και κομματικά συνέδρια, οι θαμώνες των συγκεντρώσεων στις πόλεις και την ύπαιθρο, το μεγάλο κοινό των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών μπορούσαν με την ίδια ευκολία να αντιληφθούν και να νιώσουν ότι έχουν απέναντί τους ένα σημαντικό άνθρωπο: χαρισματικό και ευαίσθητο, βαθιά ριζωμένο στις παραδόσεις και τους ηθικούς κανόνες και ταυτόχρονα απόλυτα αντισυμβατικό, κορυφαίο πολιτικό αλλά όχι ιδιοτελή και υστερόβουλο, θεσμικό και ταυτόχρονα ανατρεπτικό, επιγραμματικό και τεκμηριωμένο, διδακτικό αλλά όχι επιδεικτικό, ανεκτικό στην αντίθετη άποψη και την κριτική, οπαδό του μέτρου και εχθρό της υπερβολής, έναν άνθρωπο που ανταποκρίθηκε στην οικογενειακή κλίση της νομικής και της πολιτικής και την υπερέβη, έναν άνθρωπο που δεν εκμεταλλεύτηκε ποτέ τα μεγάλα του προσόντα, αλλά εξετέθη σε κινδύνους στο όνομα των πεποιθήσεων και των αισθημάτων του.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων μπορεί να σεμνύνεται για το ότι είχε ως πρώτο της Πρόεδρο το Γλαύκο Κληρίδη. Σε μια εποχή δύσκολη, γεμάτη αγώνες, περιπέτειες, αντιξοότητες, αλλά και εποχή δημιουργίας και προόδου η ισχυρή προσωπικότητά του, το ήθος, αλλά και οι τεράστιες νομικές του γνώσεις ήταν καθοριστικές παράμετροι για την οικοδόμηση κοινοβουλευτικής πρακτικής στα πρώτα χρόνια ζωής του νεοσύστατου κυπριακού κοινοβουλίου.

Σήμερα το κυπριακό κοινοβούλιο, το οποίο με τόση αφοσίωση υπηρέτησε και στο οποίο έθεσε σφραγίδα ανεξίτηλη, τον τιμά για τη διαχρονική του προσφορά στους αγώνες της Κύπρου και του λαού μας.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Η μεγάλη αγάπη και το μέγιστο πάθος του Γλαύκου Κληρίδη ήταν η Κύπρος και ο ευρύτερος ελληνισμός και όραμά του η ελευθερία της πατρίδας. Χρέος μας να συνεχίσουμε τον αγώνα, για να πραγματωθεί το όραμα του Γλαύκου Κληρίδη και ολόκληρου του κυπριακού ελληνισμού για μια ελεύθερη, δημοκρατική και ευημερούσα Κύπρο.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων εκφράζει τα θερμά και ειλικρινή της συλλυπητήρια στην αγαπημένη θυγατέρα του Καίτη και σε όλους τους οικείους του.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Θλιβόμαστε γιατί ο Γλαύκος Κληρίδης είναι νεκρός και ξεχνούμε ότι οι μεγάλοι νεκροί δε φεύγουν. Παραμένουν ζώντες και μετά θάνατον στις καρδιές των ανθρώπων, για να εμπνέουν, να φρονιματίζουν και να καθοδηγούν.

Ο Γλαύκος Κληρίδης είναι πλέον ασφαλής. Ανήκει στην ιστορία και στην κρίση της. Η φυσική του ωστόσο σιωπή θα αναδεικνύει διαρκώς τις διαστάσεις του έργου και της προσωπικότητάς του, τον πλούτο των αισθημάτων του, το ανεξάντλητο περίσσειμα της διάνοιας και της ψυχής του, το μέγεθος της αφοσίωσης στο δημόσιο και το εθνικό συμφέρον, αλλά και το μεγάλο χρέος όλων μας για συνέχιση του αγώνα για ελευθερία και δικαίωση.

Κύριε Πρόεδρε,
Κυρία και κύριοι υπουργοί,
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Σας καλώ να τηρήσουμε μονόλεπτη σιγή στη μνήμη του Γλαύκου Κληρίδη.
(Τήρηση μονόλεπτης σιγής)

Αιωνία του η μνήμη!
Κηρύσσω τη λήξη της σημερινής ειδικής συνεδρίας της Βουλής.
(Ωρα λήξης: 9.16 π.μ.)

Παρόντες βουλευτές

Αδάμου Αδάμος	Λαμάρης Γιάννος
Αντωνίου Αντώνης	Λουκαΐδης Γιώργος
Βαρνάβα Γιώργος	Μαππουριδής Ρίκκος
Γαβριήλ Γιαννάκης	Μαυριδής Μάριος
Γεωργίου Γεώργιος	Μαυρονικόλα Ρούλα
Γεωργίου Γιώργος	Μισός Αριστοτέλης
Δαμιανού Άριστος	Μιχαηλίδης Ανδρέας
Δημητρίου Μισιαούλη Στέλλα	Νεοφύτου Αβέρωφ
Δίπλαρος Ευθύμιος	Νικολαΐδης Νίκος
Ευαγόρου Σταύρος	Νουρής Νίκος
Ζαχαρίου Ζαχαρίας	Παπαγεωργίου Πάμπος
Θεμιστοκλέους Ανδρέας	Παπαδόπουλος Νικόλας
Καρογιάν Μάριος	Περδίκης Γιώργος
Κατσουριδής Νίκος	Προδρόμου Πρόδρομος
Καυκαλιάς Αντρέας	Προκοπίου Γεώργιος
Κουκουμά Κούτρα Σκεύη	Σαμψών Σωτήρης
Κουλίας Ζαχαρίας	Σαρίκας Φειδίας
Κυπριανού Ανδρέας	Σταυριανός Πανίκκος
Κυπριανού Άντρος	Συλλούρης Δημήτρης
Κυριακίδου Αθηνά	Τάσου Γεώργιος
Κυριακίδου Στέλλα	Τορναρίτης Νίκος
Κυριακού Μαρία	Φυττής Σοφοκλής
Κωνσταντίνου Κώστας	Χαραλαμπίδου Ειρήνη
Κωνσταντίνου Νεόφυτος	Χατζηγιάννης Κυριάκος
Κώστα Κώστας	Χριστοφόρου Λευτέρης

Παρόντες αντιπρόσωποι θρησκευτικών ομάδων

Χατζηρούσος Αντώνης
Μαχτεσιάν Βαρτκές
Μαντοβάνη Μπενίτο

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Απόδοση τιμής στον εκλιπόντα πρώην Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και πρώτο Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων Γλαύκο Κληρίδη από τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Γιαννάκη Ομήρου εκ μέρους του σώματος και τήρηση μονόλεπτης σιγής.

Τιμή: €3,50